



**Vliegende vogels**

**GELUK ÉN ONGELUK!**

Romeinen keken naar de lucht en naar vogels om de toekomst te voorspellen. Als een groep vogels van rechts naar links vloog, bracht dat geluk.

Als een groep vogels van links naar rechts vloog, bracht dat ongeluk.



**Twee ossen die tegelijkertijd kakken tijdens het ploegen**

**ONGELUK!**

Was je als Romeinse boer je veld aan het ploegen, dan was het geen goed teken wanneer je twee tegelijkertijd kakten. Het was een teken van een slechte oogst en zeer veel ongeluk!



**Bel**

**GELUK!**

Romeinen geloofden dat het geluid van een bel kwade geesten kon wejagen. Daarom werden belletjes vaak aan de ingang van een huis gehangen en in amuletten gebruikt. Dat noemden ze een *tintinnabullum*.



**Dolfijn**

**GELUK!**

Dolfijnen waren volgens Romeinen de beschermers van iedereen op zee. Ze geloofden ook dat wanneer dolfijnen rond een boot kwamen zwemmen, er land in de buurt was.



**Water, wijn of  
 olie morsen**

**GELUK ÉN ONGELUK!**

Romeinen geloofden dat het ongeluk bracht om wijn, water of olie te morsen. Je kon dit soort ongeluk ongedaan maken door een offer van water, wijn of olie aan de goden te brengen.



**Bij**

**GELUK!**

Romeinen geloofden dat bijen boodschappers waren van de goden. Zag je een bij? Dan bracht dit geluk! Zag je een hele zwerm bijen? Dan moest je het snel op een lopen zetten...



**Uil**

**ONGELUK!**

Romeinen waren erg bang bij het horen of zien van een uil. Volgens hen voorspelde dat je dood! Ze geloofden ook dat heksen in uilen konden veranderen.



**Gebroken spiegel**

**ONGELUK!**

Romeinen geloofden dat je met spiegels kwade geesten kon afschrikken. Was de spiegel gebroken? Dan bracht dit zeven jaar ongeluk!



**Boze oog**

**GELUK!**

Romeinen waren bang voor het boze oog. Daarmee kon je vervloekt worden. Toch waren ogen een teken van geluk. Door zelf het boze oog af te beelden of bij je te dragen, kon je de vloek vermijden. Daarom bracht het oog als symbool geluk.



**Munten**

**GELUK!**

Romeinen geloofden dat het geluk bracht om te wrijven over munten. Sommige munten brachten meer geluk omdat er een bepaalde persoon, god of symbool op afgebeeld stond.



**Zak bloem met een gat in**

**ONGELUK!**

Zat je met een gat in je zak bloem of tarwe? Dat bracht volgens Romeinen ongeluk! Waarschijnlijk omdat dit wijst op muizen in huis.



**Medusa**

**GELUK!**

Medusa was een vrouw met slangen in plaats van haar op haar hoofd. Door naar haar gezicht te kijken, veranderde je in steen. Toch bracht haar afbeelding geluk. Romeinen geloofden dat je zo het kwaad kon afschrikken.



**Ergens binnen wandelen met je linkervoet eerst**

**ONGELUK!**

Je linkerhand en je linkervoet brachten volgens de Romeinen ongeluk. Als je ergens naar binnen wandelde, kon je dit maar beter met je rechervoet doen. Anders bracht je iedereen in het gebouw ongeluk!



**Wensbot van een kip**

**GELUK!**

Ooit al eens een wens mogen doen nadat je het grootste stuk van het wensbot van een kip afbrak? Ook bij de Romeinen bracht dit geluk!



**Getal 17**

**ONGELUK!**

Oneven getallen brachten volgens de Romeinen ongeluk. En geen enkel getal bracht meer ongeluk dan het getal 17. In Romeinse cijfers schrijf je het getal als XVII. Door de letters in een andere volgorde te schrijven, krijg je het woord 'vixi'. Dat is Latijn voor 'ik leefde'. Het getal 17 voorspelde dus je dood!